

Lupo

DE BARON EN BRUNO ZIJN VOOR LUPO OP DE VLUCHT GESLAGEN. ZE VERLATEN ZO SNEL MOGELIJK RIO EN VINDEN EEN BAANTJE OP EEN RUBBERPLANTAGE. TOEVALDIG VOERT DE WEG VAN LUPO OOK DAARHEEN ...





IK GELOOF DAT
ZE BEZIG ZIJN
HET HELE BOS AF
TE ZAGEN.



DAT HAD IK
KUNNEN WETEN!
ALTIJD WEER
DEZELFDE ..



DIT TWEE ZIT-
TEN OVERAL
WAAR IK ZE
NIET WIL
ZIEN.



WAKKER
WORDEN!



10 MINUTEN LATER ...

WAT 'N SLAVEN-
DRIJVER!

AVANTI, JULLIE
BUITENLANDSE
ARBEIDERS!



HALLO! IK
MOET MET JULLIE
PRATEN!

NOU EN?



STOP MET WER-
KEN! IK HEB
GEEN AFNEMERS
MEER VOOR
MIJN RUBBER!

